



*Diegenen die ik liefheb verlaat ik om  
diegenen die ik liefhad terug te vinden.*

Met liefde heb je voor ons geleefd en gezorgd,  
nu moeten wij met veel verdriet afscheid nemen van

**Elza Vandersanden**



**Jos Schellekens († 2020)**

Zij werd geboren te Essen op 11 juli 1945 en is er thuis  
onverwacht van ons heengegaan op 30 november 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen van ons ma, moeke tijdens  
de uitvaartdienst rond de asurne in de kerk van O.-L.-Vrouw te Essen-Centrum (Nieuwstraat)  
**op woensdag 11 december 2024 om 11.00 uur**, waarna wij haar te rusten leggen  
bij ons pa, vokke in het urnenveld op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren achteraan in de kerk vanaf 10.40 uur.

Zij zal voor altijd verder leven in de harten van:

Marc en Marijke

Kevin en Evelien

Kendra

*haar kinderen en kleinkinderen*

Tessa, 

*haar maatje*

Delen mee in dit verdriet:

Haar schoonzussen en schoonbroers.

De neven en nichten.

De families Vandersanden, Schellekens, Van de Pas, Ickroth.

Rouwadres: Familie Schellekens - Vandersanden

p/a Begrafenissen Hensen

Stationsstraat 98, 2910 Essen

*Condoleren kan ook online: [www.begrafenissenhensen.be](http://www.begrafenissenhensen.be)*